

Wij merkten dat er iets stond te gebeuren toen rond 03:00 uur donderdag 27 augustus wij wakker werden omdat het naar binnen regende en het bed nat werd.

De regen kwam horizontaal door de dakkapel naar binnen.

Gealarmeerd zijn wij buiten gaan kijken en merkten dat de hele veranda drijfmat was.

Alle stoelen en kussens naar binnen gebracht en verder geslapen.

Later in de ochtend, toen het licht was geworden, bleek pas hoe hard het regende en dat het stevig stormde.

De weg voor ons huis was zoals gewoonlijk bij deze stortbuien een rivier geworden.

Maar alles bij elkaar genomen nog niet echt bijzonder.

Inmiddels was de stroom en dus ook het internet uitgevallen, zodat wij de radio aanzetten en toen pas in de gaten kregen dat er op het eiland een noodsituatie was uitgebroken.

Nog steeds voelen wij ons bijna schuldig, dat terwijl wij geen andere zorgen hadden dan wat natte kussens, elders op het eiland al de eerste doden waren gevallen.

Door de aanhoudende stortbuien waren rivieren (de bekende '365' rivieren waar wij zo trots op zijn!), evenals droogstaande rivierbeddingen kolkende watermassa's geworden, die niet alleen hele oevers meesleurden maar ook onvoorstelbare massa's rotsblokken, modder en bomen. Er is totaal 30 cm. regen gevallen in 12 uur, meer dan in 1979 met de orkaan David. Hierdoor raakten bestaande afvoerkanalen en brugonderdoorgangen al snel verstopt, waardoor er aan de benedenloop binnenmeren ontstonden, die hele dorpen onderwater zetten.

Door de radio-uitzending begrepen we dat er huizen in de rivier waren meegesleurd, soms met bewoners er nog in. Dat wegen onbegaanbaar waren geworden door talloze aardverschuivingen en dat veel dorpen geïsoleerd raakten en zonder stroom, water en voeding kwamen.

Doordat wij af en toe de generator aanzetten hadden wij ook even toegang tot internet en bleek dat de storm Erika zoals voorspeld ver van ons vandaan ten noorden van Guadeloupe was getrokken. Wat niemand, ook de meteorologen niet, in de gaten had was het enorme regenfront ten zuiden van de storm, dat precies over Dominica ging.

Gewoonlijk is de meeste regen rondom het centrum van de storm/orkaan, maar dit keer tot ieders verbazing dus niet. Vandaar dat er ook geen waarschuwingen waren voor Dominica en wel voor Guadeloupe.

Pas toen wij vrijdagavond weer stroom en TV hadden, bleek hoe erg het was.

Het journaal liet beelden zien van dorpen met in de straten en huizen dikke modderlagen, weggeslagen weggedeeltes. Weggespoelde huizen en kapotte bruggen.

De hoofdweg Roseau- Portsmouth is op vele plaatsen onbegaanbaar.

Inmiddels horen wij dat er hulp vanuit de naburige eilanden is gekomen. En wij zien de 2 helikopters uit Guadeloupe regelmatig overvliegen om allereerst de doden op te halen. Het ergst schijnt Petite Savanne getroffen te zijn, waar een gedeelte van het dorp weggedragen is met huizen en bewoners.

Ondertussen schijnt de zon en was het vrijdag een prachtige dag en konden wij vanuit ons dorp nergens aan zien hoe desastreus de situatie een paar km bergafwaarts was.

Tenslotte nog een paar opmerkingen voor vrienden, die hier geweest zijn:

Met ons en de bewoners van ons dorp en al onze vrienden gaat het goed.

ZamZam is weer door een modderstroom getroffen, wat voor Tom heel erg is, maar een "lachertje" vergeleken bij de ellende van anderen.

Alle auto's van ons bevriende verhuurbedrijf (Roadrunner) staan onder water.
De markt en KFC stonden onder water en alle houten restaurantjes langs de rivierkant zijn verdwenen.

De weg langs Eggleston is gedeeltelijk bedolven onder aardverschuivingen en gedeeltelijk ondermijnd doordat hele stukken aan de ravijnkant weggeleden zijn.

Portsmouth, het Mero strand en "de Belg"(van de reünie) en vele andere bekende plaatsen zijn voor de komende weken onbereikbaar.

Kortom het zal jaren duren voordat het eiland er weer bovenop is.

Ooit waren wij jaloers op mensen die aan een rivier woonden (dat gezellige geluid van ruisend water als je in je bed ligt en het baden overdag). Nu niet meer.



Roseau River



Geblokkeerde brugonderdoorgang





Roadrunner autoverhuur



Mahaut centrum



Hoofdweg naast Layou River



Brug hoofdweg naar Portsmouth



Hoofdweg vlak voor Portsmouth



Melville Hall vliegveld



Erika gaat juist boven Guadeloupe langs. Dus niets aan de hand voor ons.



Maar het regenfront gaat precies over Dominica (in het midden van de vlek)